

November
2019



LANGELEDESCHOO
Waar elk kind het verschil maakt.



't Langedeeken.

Beste ouder,

Het eerste deel van het eerste trimester zit er ondertussen op. Ondertussen is/ zijn jullie kind(eren) het schoolleven in een nieuwe klas hopelijk al goed gewoon en is alles tot nu toe vlot verlopen.

Wie zijn kinderen naar school stuurt, verwacht dat ze naast alle nuttige dingen die er te leren vallen, ook meer mens worden. Wie zijn kinderen naar een katholieke school stuurt, mag daarnaast nog iets anders verwachten. Christelijke waarden. Niet zo evident meer in onze maatschappij.



Toch willen we in deze allerheiligenperiode, samen met onze leerlingen, oog hebben en ruimte maken voor de pijn, de kwetsbaarheid en het verdriet van elke mens.

Benefietoptreden Stef BOS.

Een oude kerk, een piano en Stef. Zin in een gezellige zondagnamiddag ? Wij heten je van harte welkom op zondagnamiddag **10 november** in de kerk van Overslag.

De deuren openen rond 13 uur, het concert duurt van 14 u tot 16 u, een pauze inbegrepen.



Vergadering verkeersveilige schoolomgeving.

Na jarenlang ijveren voor een veiliger schoolomgeving is er eindelijk, door de provincie en de gemeente, een project voor duurzame mobiliteit rond de Langedeschool goedgekeurd. De bedoeling is dat, zoveel als mogelijk, de betrokken actoren de schoolomgeving verkeersveilig helpen inrichten. Daartoe worden jullie als ouder en/of buurtbewoner uitgenodigd op een eerste co-creatieve vergadering.

Deze gaat op **dinsdagavond 19 november om 19 uur** op school door. De bedoeling is dat tegen het einde van het schooljaar onze schoolomgeving verkeersveiliger is heringericht. Een uitnodiging volgt, allen welkom !

Leerlingenraad en kindergemeenteraad.

In het vierde, vijfde en zesde leerjaar werden onlangs telkens 3 kinderen verkozen die deel uitmaken van de leerlingenraad. Zij bespreken dan in de klas wat er leeft bij de leerlingen. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan bod : de speelplaats, de speelweide, de toiletten, huiswerk, de eetzaal. We proberen hier uiteraard rekening mee te houden en zaken bij te sturen. Uit de raad op school werden ook 3 kinderen gekozen die, samen met de andere scholen, deel uitmaken van de kindergemeenteraad. Op 17 oktober kwamen we, met de (kinder)burgermeester voor de eerste keer samen. Zie foto's op de site !

Kalender november 2019.

DATUM	TIJDSTIP	WIE	ACTIVITEIT	PLAATS
Vrijdag 1 november			ALLERHEILIGEN	
Zaterdag 2 november			ALLERZIELEN	
Maandag 4 november	13 u - 14 u 45	L1/L2/L3	zwemmen	zwembad Puyenbroeck
Maandag 4 november	tot 22/02/20	iedereen	HELM OP, FLUO TOP	
Dinsdag 5 november	19 u 45	leden ouderraad	vergadering ouderraad	eetzaal
Woensdag 6 november	10 u	L4	educatieve uitstap	gemeentehuis
Donderdag 7 november	13 u 45 - 14 u 45	L3/L4	voorstelling Saperlipopette	CC Evergem
Zondag 10 november	start 14 u - deuren 13 u	iedereen	optreden Stef BOS	Kerk Overslag
Maandag 11 november			WAPENSTILSTAND 10 u gebedsdienst kerk - 10 u 45 planten vredesboom	
Donderdag 14 november	19 u 30	ouders L1	infoavond eerste communie	parochiekerk Wachtebeke
Zondag 17 november	11 u	iedereen	gezinsmis	parochiekerk Wachtebeke
Maandag 18 november	13 u - 14 u 45	L1/L2/L3	zwemmen	zwembad Puyenbroeck
	VM + NM	L6	'Believe in yourself'	Sint-Laurens sec. Wachtebeke/Zelzate
Dinsdag 19 november	19 u	iedereen	Co- creatie mobiliteit Langeledeschool	turnzaal
Woensdag 20 november	10 u	Giraffenklas	watergewinning	zwembad Zelzate
Maandag 25 november	13 u - 14 u 45	L1/L2/L3	zwemmen	zwembad Puyenbroeck
			Week van de oudercontacten.	
Dinsdag 26 november	8 u 30—11 u	L6	medisch schooltoezicht	Zelzate
Woensdag 27 november			PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: kinderen hebben vrijaf!	

De herfst is de voorbode. Bomen die hun vruchten loslaten. Bladeren die op de aarde vallen.

Wij, mensen, zijn eindig. We staan allen voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten.

Om afscheid te leren nemen.

Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof. Het kerkhof doet ons de dood onder ogen zien.

De grafstenen blijven ons aanspreken: de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld.

Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.



Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen. Laten we aanvaarden.

Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en de liefde, van het geluk van kleine dingen.

ALLERHEILIGEN, ALLERZIELEN 2019.